



Formandsberetning for ULK 1966 2023

Ullerslev 11-02-2024.

Året der gik.

2023 har været lidt af et mærkeligt år. Foråret var som det plejede at være, start sommer fik vi sol, rigtigt meget sol, vandstanden i åen faldt kraftigt, man var næsten bange for at åen ville tørre helt ud. Men det gjorde den heldigvis ikke. Midt sommer fik vi regn, og det har næsten regnet uafbrudt. Efteråret, vinter og ind til nu. Vi / jeg har aldrig oplevet så meget vand som der er i åen i øjeblikket. Når man tænker lidt over det, er det så noget der sker noget ved, jo, jeg kan godt være bange for at mange af de små fiskeunger (smolt) ikke når ud til havet, men ender i mange af de store søer der er kommet rundt omkring vores å. Det vil vise sig om nogle år.

Vores fiskebestand i Storebælt er faldet meget, her i 2024 må vi ikke engang fange en torsk, den er fredet, fladfisk er der heller ikke mange tilbage af. Vi må holde hovedet koldt, og håbe på at det bliver bedre, og kan vi gøre noget, nej, ikke ret meget. Hvad er skyld i det, det er der mange meninger om. Tænk over det og kom gerne med nogle ideer. Hvordan kan ULK værre med til at gøre forskel.

I det tidlige forår d. 4. marts startede vi op med at fiske i vores å igen, der var mange der var mødt op, men det blev kun til et par enkelte Havørreder og en Regnbueørred. Efter endt fiskeri havde vi nogle hyggelige timer på Kaliffenlund.

I slutningen af april startede vi igen op, med vores kystture om torsdagen. Der har været rigtige mange hyggelige timer i løbet af foråret, sommeren og efteråret. Det er dejligt at se den store opbakning der er til disse aftner. En stor tak til Kim som altid står for grillpølser, til disse aftner 😊.

Senere på foråret den 13. maj havde vi vores årlige familietur. Denne gang tog vi til Måle. Vi var heldige, det regnede ikke, og det var vindstille. Vi var omkring 25 personer der var mødt op fra morgenstunden, hvor vi startede med rundstykker og alt der høre til. Vi sluttede af med grillpølser mm. Det var en rigtig hyggelig dag.

Før sommerferien havde vi en arbejdsaften i Vindinge å ved Rensningsanlægget. Der var rigtig mange der var mødt op, til at give en hånd med, og der blev virkelig lavet meget. Vi sluttede af med grillpølser. En stor tak til dem som deltog i dette arrangement. ☺

I august havde vi vores årlige sommerfest. Der var fuldt hus i vores klublokale 50 personer superdejligt med den store tilslutning. Som forrige år fik vi igen helstegt pattegris med alt hvad der hører til. Det var supergodt. Tak til dem som var med til at gøre det til en fantastisk aften.

Sidst på sommeren havde vi igen en arbejdsdag ved åen, denne gang var det ude, på det nye stykke ude ved Kullerup. Der blev gået til den, så det blev supergodt. Vi sluttede også af med grillpølser denne aften, en stor tak til dem som gav en hånd med til det.

I starten af september måned, havde vi vores tur til Lagan. 17 Mand var afsted. Her i 23 blev der lukket vand ud konstant, godt vejr, en super stemning, det var en fantastisk oplevelse. Der kom desværre kun en laks med hjem. En stor tak til Bjarne og Poul Willy for dette arrangement.

Vores fladfisketur med Skjold, fisketur til Agernæs og El-fiskeri i Vindinge Å, blev aflyst på grund af, blæst, regn og oversvømmelse.

Da turen til Agernæs var blevet aflyst arrangerede Jørgen Brandt en tur til Vindinge å i stedet. Vi startede op med morgenmad i vores klublokale. Da vi var færdig med det, gik turen til åen hvor der stort set blev fisket over alt. Ved middagstid mødtes vi igen i klubben, hvor der var flotte præmier til den som havde fanget den største fisk. Vi sluttede af med pølser. Super hyggelig dag. En stor tak til Jørgen.

I slutningen af november havde vi vores årlige julefrokost. Det var igen Jørgen Brandt der stod for, at vi fik noget lækkert julemad. Super hyggelig aften. En stor tak til Jørgen.

Det var planlagt, at vi skulle have afholdt bankospil i Ullerslev Kultursal den sidste torsdag i november. Det blev desværre aflyst. Vi regner med at afholde det igen her i år.

Inden vi skulle holde juleferie i klubben, skulle vi have afholdt vores juleafslutning. Vi var blevet enige om at prøve noget andet denne aften. ULK havde købt 2 store pålægsmand, i stedet for gløgg og æbleskiver. Det var supergodt og vi blev også mætte denne aften.

I år 2023 har der igen været rigtige mange gode timer i ULK. Der har desværre været en del aflysninger af forskellige arrangementer. Men vi må sige, at til de arrangementer der er blevet afholdt, har der været en stor opbakning. En stor tak til alle de folk som har hjulpet til, uden jeres hjælp kan ULK ikke være så aktive som vi er.

Nu er vi i gang med et nyt år. Jeg vil håbe at nye, som gamle medlemmer vil støtte op om de arrangementer der er her i 24. Der er lavet en ny aktivitetsplan, så husk at sætte kryds i kalenderen.

Knæk & Bræk.

På vegne af ULK 1966.

Erik Balking.

Formand.